



30<sup>ste</sup> zondag door het jaar

Heer,

laat mij zien

De blinde ziener – Leo Merckx

## Welkom +

- V. Vandaag gaan we op weg met het overbekende verhaal van de ontmoeting tussen Jezus en de blinde Bartimeüs. Het is een wonderverhaal. Maar waar zit het wonder precies? Bij Jezus die een blinde weer laat zien? Of valt er toch meer te halen uit dit verhaal? Marcus, de evangelist van dienst, wil alvast een spiegel voorhouden aan wie Jezus wil volgen. We nemen in dit uur van samenzijn de tijd om in die spiegel van Marcus te kijken en stil te staan bij wat dit verhaal met ons doet. +

## Openingslied:

*Mensen van overal aangewaaid  
vormen hier weer een kring te samen:  
vele gezichten, elk zijn verhaal,  
is dit maar dromen of horen wij bijeen?*

*Woorden al eeuwenlang doorverteld  
worden opnieuw met kracht geladen:  
spreken en luist'ren stilte die valt,  
voel je Gods adem die door de stilte breekt?*

*Vieren met flarden van oud en nieuw  
zomaar het leven kansen geven,  
handen en plannen samen gelegd,  
dan slaat het vuur uit waarop de wereld wacht.*

## **Onze diepere binnenkant op het spoor komen**

L. Ontmoeten is een ander toelaten in je bestaan  
maar ook jezelf aan die ander toevertrouwen.  
Verbondenheid is je leven met zijn lief en leed delen met  
een ander maar ook openstaan voor het hebben  
en houden van die ander.  
Gemeenschap vormen is die ontmoeting,  
en die verbondenheid waarmaken en laten gebeuren.

S. God, Jij die ons ziet, kom in ons midden.  
Zoals Bartimeüs, willen we Jou ontmoeten  
in deze viering.  
Geef ons Zijn geloof en vertrouwen.  
Laat niet toe, God,  
dat wij blind worden voor elkaar.  
Geef ons ogen om te zien  
dat wij iedere dag voor elkaar gegeven zijn.  
Dit vragen we U door Jezus Christus, onze Heer. Amen.

## **Eerste lezing: Muis en maan**

L. Muis woont in haar eentje in het koren. Hoog in de  
donkerblauwe lucht waakt haar vriend maan over haar. Maar  
vanavond waait er een koude wind door het koren en haar  
vriend maan is nergens te zien. 'Iemand heeft maan

meegenomen!’ roept ze zo luid ze kan. ‘Dat kan niet!’ kwaakt eend geschrokken. ‘Maan ligt in de vijver, zoals altijd.’ ‘In de vijver?’ denkt muis bij zichzelf. ‘Dat is niets voor maan!’ Ze kijken samen in de vijver, maar maan is er niet. Hij hangt ook niet in de dennenboom, boven het nest van eekhoorn zoals deze beweert. Of in de bergen waar haas hem altijd ziet. Muis speurt de hemel af. Eend kijkt in elke waterplas. Eekhoorn springt van tak naar tak en haas huft met grote sprongen over de grond. Maar maan vinden ze niet. De wind begint harder te waaien en de donder rommelt in de verte. Ook tussen de vrienden rommelt het, omdat ze elkaar er van verdenken maan meegenomen te hebben. Ze gaan op zoek naar een grot om te schuilen voor het hevige onweer. Ze kruipen dicht bij elkaar. En daar, in de stilte en warme geborgenheid van elkaar komen ze tot rust. Ze vertellen elkaar verhalen en vergeten het slechte weer. ‘Kijk! Kijk!’ roept muis. De heldere hemel schittert vol sterren en... raad eens wie daar tevoorschijn komt? Maan! Hij verlicht de bergen... glinstert door de bomen... en spiegelt zich in het water van de vijver.

Uit: ‘Muis en maan’ van M. Christina Butler & Tina Macnaughton – Averbode

## **Lied: Heer, wees mijn kracht**

***Heer, wees mijn kracht,  
wees mijn hoop, wees mijn leven,  
Heer, wees mijn warmte en wees mijn gevoel.  
Geef mij telkens moed om het beste te geven,  
help me te zoeken naar wat je bedoelt.***

*Wees mijn licht, wees mijn dag,  
wees de hand die me draagt,  
schrijf mijn naam in de palm van je hand.  
Wees mijn zachtste gevoel,  
wees mijn diepste gedacht,  
zet me telkens op weg naar uw land.*

*Refrein*

*Geef me steun en ga mee,  
want de weg lijkt soms lang,  
en een mens heel alleen is te klein.  
En als alles mislukt, als ik stil ben en bang,  
als de vriendschap ver weg lijkt te zijn.*

*Refrein*

**Blijde Boodschap: Mc 10, 46 - 52**

Heer, laat mij zien!

**Samen bidden**

S Wij roepen tot u vanuit de diepte,  
vanuit al wat donker is in ons en om ons heen.  
God, luister naar ons.

Als wij onszelf niet meer verstaan  
en geen toegang vinden tot elkaar,  
als de boosheid van de wereld  
ons te machtig wordt:  
zend ons uw woord van vrede.

Geef ons geduld met onze tekorten  
en de hoop die tegen alles in standhoudt  
in deze wereld.

### **Gebed bij de gaven**

V. Heer, eens op een avond hebt gij aan brood en wijn een heel nieuwe betekenis gegeven. Van dagdagelijkse gebaren tot symbolen die verwijzen naar uw aanwezigheid in ons leven. Wil ook nu deze gaven hier op tafel zegenen zodat ze voor ons oorsprong en kracht mogen worden tot een nieuw begin, vandaag en alle dagen van ons leven.  
Amen

### **Dank- en tafelgebed**

L. Vader, wij danken u. Altijd zijt gij bekommerd geweest om ons, mensen. Die liefde werd zichtbaar in uw liefde voor Jezus. Hij werd brood en liefde de laatste avond van zijn leven toen hij met zijn vrienden samen was.

### **Woorden van Leven**

S. Zo bouwen wij aan uw rijk van vrede en vriendschap, dat begon met uw zoon, Jezus, en dat wij verder willen uitbouwen met vele gelovigen.

## **Onze Vader: Maak alles nieuw**

*Onze Vader in de hemel  
Maak alles nieuw  
Geef uw naam aan deze wereld  
Maak alles nieuw  
Breng Uw Koninkrijk tot leven  
Maak alles nieuw  
Wees de hemel, wees de aarde  
Maak alles nieuw  
Geef het brood in onze dagen  
Maak alles nieuw  
En vergeef ons onze schulden  
Maak alles nieuw  
Laat ook ons elkaar vergeven  
Maak alles nieuw  
God, verlos ons van het kwade  
Maak alles nieuw*

## **Vredewens**

L. Je moet in de nacht geloven om tussen de sterren die ene te zien die zegt dat het kan: dat een mens in zijn zachtste aarde genoeg redenen vindt om te groeien naar het licht en om telkens de eerste stap te zetten naar gerechtigheid en vrede.

## **Communie**

Prent het in mijn hart Heer,  
Jij bent het levend brood.

**Lied:** Wij kunnen de ogen niet sluiten

*Wij kunnen de ogen niet sluiten  
voor wie niet rechtvaardig bestaat,  
voor kleinen en uitgebuiten,  
om hen is het dat het hier gaat.*

*Wij kunnen de oren niet dichtdoen  
voor 't vragen van mensen om recht,  
't herstellen van 't kwade van toen  
waarover niemand iets zegt.*

*Wij mogen niet langer meer zwijgen  
waar hoop in de kiem wordt gesmoord,  
waar toekomst alleen nog kan dreigen,  
waar mensen niet worden gehoord.*

*Wij zullen nu anders gaan leven  
met woorden van waarheid en recht,  
met daden van handen die geven,  
een hart waarin vrede gelegd.*



## Een afsluiter voor Onderweg

- L. Dat we geen vreemden worden voor wie ons nabij is, dat we niet doof zullen zijn voor wie bij ons komt aankloppen, dat we geen blinde blijven voor wie ons om inzicht komt vragen.
  
- S. Dat we de stilte mogen opzoeken en verwonderd kunnen vertoeven bij wat we nog niet kennen, dat we geloven mogen in wat nog niet zichtbaar is.
  
- L. Dat we mensen nabij blijven en zo op het spoor komen dat God ons nabij is en wij hem nabij kunnen blijven.

## Zending en Zegen +

- V. God, geef ons een blijvende blik op u zodat we, wat er ook gebeurt, de weg naar elkaar steeds terugvinden om elkaar met een warm hart nabij te zijn, amen.

Deze viering werd samengesteld door Marga

[www.donboscozennedal.be](http://www.donboscozennedal.be)

Like je onze Facebook- en/of Instagrampagina?

Spring gerust eens binnen voor een praatje bij een tasje koffie of kopje thee.

